

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 13:50 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 14:11



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΘΙΠΠΗΣ ΖΑΝΝΑΡΑ, Προέδρου Δ.Σ.Χίου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

Χθές, σήμερα, αύριο /Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Χίος 10.6.2013.

«Αρκεί η σιωπή ενός αγνώστου φυλακισμένου, εγκαταλελειμμένου που ταπεινώνεται στην άλλη άκρη της γης ,για να ανασύρει τον συγγραφέα από την εξορία του » (Απόσπασμα από την ομιλία του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Αλμπέρ Καμύ στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης στις 10 Δεκεμβρίου 1957, μετά την απονομή του βραβείου Νομπέλ).

Η φράση αυτή τόσο επίκαιρη και σήμερα σ ένα πλανήτη που η αναταραχή είναι κυρίαρχη, μας υποχρεώνει όλους εμάς ως πολίτες ή περισσότερο ακόμη με την όποια ιδιότητά μας ως ολιγώτερο ή περισσότερο καθ υλην εμπλεκομένων ή αρμοδίων , να μην προσπεράσουμε τη «σιωπή» των τιμωρηθέντων εγκλείστων συμπολιτών μας , τη «σιωπή» των κτιρίων κράτησης όπου διαβιούν , να μη τη λησμονήσουμε στα προνόμια της δικής μας ελευθερίας , **μα αντίθετα να δώσουμε δυνατά την ηχώ αυτής της σιωπής** ,για κάτι καλύτερο ,για κάτι που θα αφήσει ρωγμή στην ελπίδα της επιστροφής και της επανένταξης του τιμωρημένου πολίτη, στην κοινωνία και πάλι.

Αυτήν την ηχώ της «σιωπής» που θέλει να διαβεί τη ρωγμή της ελπίδας και της δημιουργικής επιστροφής από την τιμωρία στη φυλακή στην κοινωνία και στη ζωή, επιχειρεί σήμερα με αυτή την συνάντησή μας ,εδώ στο φιλόξενο Ίδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου διοργανώνοντας μαζί με όλες και όλους εσάς ,σε μια επικοινωνία ανοικτού ακροατηρίου ,σκέψης και προβληματισμού την παρούσα εκδήλωση.

Θέλω να τονίσω την ευτυχή –κατ εμέ προσωπικά- συγκυρία ο,τι ο χώρος που λαμβάνει χώρα η εκδήλωση και προσπάθεια των δικηγόρων της Χίου ,συμβαίνει στο κήπο του Ίδρύματος «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ! η συγκυρία αυτή έρχεται να ενώσει πολλαπλά το χθές με το σήμερα αλλά και την ναυτωσύνη ή ακριβέστερα την, με κόπους και πόνους ευμάρεια της ναυτωσύνης με τον πόνο του απλού ,ταπεινωμένου στο σώμα ,στην ψυχή και στο φρόνημα ανθρώπου, του τιμωρημένου και με δικές του ευθύνες εγκλείστου και ηττημένου, δίνοντάς του στασίδι και βήμα για την δημιουργική επιστροφή στον ίδιο και στο κοινωνικό γίγνεσθαι!

Είναι η ώρα που ο Κωνσταντίνος Μίχαλος του Νικολάου με κληροδότημα του οποίου ιδρύθηκαν και εγκαινιάσθηκαν οι Δικαστικές Φυλακές Χίου το 1960, αναδεικνύεται στα μάτια των νεωτέρων ο ίδιος ο ευεργέτης και η ευποιία του έργου του , στον προαύλειο χώρο μιας άλλης ναυτικής οικογένειας του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου και του Ίδρύματος Ναυτικών Ερευνών «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» και ευχή είναι, η συνέχεια των λόγων με την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 13:50 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 14:11

συνδρομή των πολιτών, των αξιωματούχων πολιτών του νησιού και της Πολιτείας εν τέλει , να περάσει στο πρακτέο του σήμερα.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 13:50 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2013 14:11

